

AFRIT ZUID

School in beweging

Thuiskomen op school

Wie AFRIT ZUID neemt, komt thuis in een kleinschalige buurtschool. Het gaat er een beetje aan toe zoals in een grote familie: iedereen kent iedereen, niemand loopt verloren en elk kind mag zichzelf zijn. We zorgen voor een warm onthaal en een positieve sfeer. Optimisme en plezier zijn de sleutelwoorden.

Samen school maken

Op AFRIT ZUID zetten we graag de schoolpoort open. Ouders zijn belangrijke partners en zijn van harte welkom. Ze krijgen veel kansen om te ontdekken wat er leeft op onze school en om een steentje bij te dragen aan de werking.

Door de open poort hebben we ook zicht op het bruisende Antwerpse Zuid. Deze buurt biedt een boeiende leeromgeving en we gaan er graag op ontdekking: van de Scheldekaaien, buurtwinkels, sportpleinen en parken tot theaters en musea. We nemen met plezier deel aan sportieve en culturele activiteiten.

We werken regelmatig samen met het cultureel ontmoetingscentrum St.-Andries en Buurtsport.

Leren is een werkwoord

Op AFRIT ZUID stimuleren we kinderen om actief de wereld te ontdekken. We werken rond boeiende thema's die aansluiten bij hun leefwereld. We zorgen voor uitdagende en motiverende taken, waarbij kinderen de kans krijgen om keuzes te maken en initiatief te nemen. Regelmatig verlaten we het klaslokaal om de wereld rondom ons te verkennen. Zo kunnen kinderen voortdurende nieuwe ervaringen opdoen.

Leren moet bewegen

Op AFRIT ZUID zitten we niet stil ... integendeel! Sport, spel en vele muzische activiteiten nemen een belangrijke plaats in. Hierdoor werken we aan een 'gezonde geest in een gezond lichaam'. Al spelend ontdekken kinderen hun talenten en bovendien ervaren ze het belang van samenwerken en fair play. We zijn ervan overtuigd dat beweging en speelplezier een antwoord kunnen bieden op stress en agressie.

Ik leer van jou, jij leert van mij

Al wie op AFRIT ZUID aankomt (ouders, leerlingen, leerkrachten), heeft een rugzak bij zich met zijn of haar eigen cultuur, taal en talenten. Deze diversiteit vinden we enorm boeiend en we gebruiken ze als extra troef in onze schoolwerking. We ontdekken verschillen en gelijkenissen en ervaren dat alle mensen anders zijn, maar gelijkwaardig. Iedereen krijgt de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Vanuit wederzijds respect leren we onze kinderen op een fijne manier samen-leven en ook omgaan met conflicten.

Zorgzame school

De rugzakjes die onze kinderen bijhebben, vullen we met heel wat nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen zijn hierbij de leidraad en via duidelijke leerlijnen werken we hard aan de kwaliteit van ons onderwijsaanbod.

Maar we vergeten nooit dat individuele behoeften van kinderen het vertrekpunt zijn. Zo geven we kinderen volop kansen om zich te ontwikkelen. Zorgverbreding krijgt hierbij een duidelijke plaats; we gaan zorgzaam om met kinderen en volgen hen zo goed mogelijk op. Vanuit hun beginsituatie zoeken we naar een traject om leerwinst te realiseren. We houden hierbij ook rekening met de draagkracht van het schoolteam.

School met respect – school in dialoog

Om op een fijne manier samen te leven en te leren zijn goede afspraken noodzakelijk. Op AFRIT ZUID is respect hierbij het sleutelwoord. We leren kinderen om op te komen voor zichzelf, maar ook rekening te houden met anderen. Ook respect voor materiaal en milieu zijn belangrijke aandachtspunten; het is *onze* school en *onze* wereld en daar dragen we samen zorg voor.

AFRIT ZUID is een katholieke basisschool. We hechten veel belang aan waarden als vriendschap, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en solidariteit. Aan deze waarden wordt aandacht besteed in de lessen en bij kringmomenten. Bovendien vormen ze de leidraad voor de omgang met alle partners in onze school: ouders, leerkrachten en leerlingen.

We hebben respect voor andere geloofsovertuigingen en gaan graag de dialoog aan. Door elkaar te ontmoeten vinden we kansen om samen te groeien.

